

Last Minute – Hemelvaarttocht: La douce France...

Woensdag 24 mei: du pain, du vin et du boursin

Vanaf 18u30 ben je meer dan welkom op de camping La ferme des Saules, 453 Route du Mont-Noir in Franse Belle (Bailleul), iets over de Belgische Schreve. Prijs per nacht = €8,25 (voor 1 tent én 1 persoon). Warme douches zijn er gratis. Je wordt er op woensdagavond verwelkomt op z'n Frans avec du pain, du vin et du boursin.

De Schreve is e benoamienge die menschen uut de Westoek geevn an 't stik van de Frans-Belgsche grenze die de regio verdeelt in de Westoek en Frans-Vloandern. De Schreve noemn ze terplekke oek wel de frountiern.

Donderdag 25 mei: variërende (mountainbike) fietsroute – 80 km

We laveren tussen de Franse en Belgische grens, maar zoeken vooral de Belgische zijde op. Het groen overgoten Heuvelland is namelijk een fietsparadijs. We fietsen een dag lang tussen weilanden in een zacht glooiend landschap met af en toe een pittig colletje. Het accent ligt dan ook niet toevallig op heuvel (cfr. Heuvelland). We fietsen over verkeersluwe weggetjes waarvan 36% (27 km) onverhard en 38% (29km) fietspad. De totale dagtocht bedraagt 77 km.

Op onze route houden we halt bij enkele grote en kleine bezienswaardigheden:

- de doedelzakspeler (Dranouter)
- het graf en bedevaartsoord van wielrenner Frank Vandenbroucke
- Mémorial Britannique voor de vermiste soldaten van WOI (Ploegsteert)
- Iers Vredespark (in Mesen)
- St-Quentin Cabaert Military Cemetery
- volksspelencafé Het Labyrint (Kemmel)
- Warandepark en kasteel (Kemmel)
- Ossuaire Français (Frans Militaire begraafplaats) (Kemmel)
- de wijnvelden van Entre-Deux-Monts

Vrijdag 26 mei: flaneren tussen hoppe-velden, bierbrouwers en bruine kroegen – 72 km

Na de wat pittige tocht van gisteren, doen we het iets rustiger aan. Het oorlogsverleden blijft onaantastbaar aanwezig in het glooiend landschap. Halverwege de tocht strijken we neer op het terras van de wereldbekende Sint-Sixtus abdij. In Poperinge bezoeken we het bijzondere Talbot House waar soldaten zonder onderscheid van rang of stand even op adem konden komen.

Zaterdag 27 mei: een dagje fietsen in 'la douce France' – 89 km

We vertoeven vandaag enkel op Frans grondgebied. Er staan een aantal colletjes op het menu: le Mont des Cats, le Mont de Cassel, Le Mont Kokereel, ... maar behalve dat wordt de fietstocht gekenmerkt door verloren gewaande dorpjes. Ook hier loert de dood om de hoek. Iets wat vooral tot uitdrukking komt in 'Le Massacre de Wormhout'.

Zondag 28 mei: een stukje Franse Leievallei – 73 km

Ook op deze laatste dag verkennen we in hoofdzaak een stukje Frankrijk, net over de grens. We bollen heerlijk uit, zoeken le Coin Perdu op, overschouwen het uitzicht richting het Franse Lille, houden even halt bij de kruistombe, fietsen voorbij het douanehuisje van Le Bizet, meren aan bij de rivierhaven Près du Hem in Armentières en sluiten af bij Ferme Beck in Saint-Jans-Cappel om te proeven van ter plaats gebrouwen Hommelpap.